



Andagt 21.s.e.trin (II)

Mål

at tale om omvendelse, om tro og gerning

Forløb

Læs Luk. 13,1-5 fra Den Nye Aftale, udelad vers. 6-9.

Tag stilling til dilemmaer ud fra "fortjent – ufortjent/selv skyld i – ikke selv skyld i":

- "En cyklist kører uden lys en mørk aften. Han bliver ramt af en bil og dør",
- "En kvinde føder et barn med handicap",
- "En ung pige bliver voldtaget en aften på vej hjem fra byen. Hun går meget udfordrende klædt",
- "En mand kører spritkørsel, bliver taget af politiet og mister sit kørekort",
- "En spritbilist er til fare for sine medtrafikanter, men han kommer hjem uden, at der sker noget med nogen",
- "En elev dumper til eksamen, fordi han ikke har forberedt sig særlig godt",
- "Et menneske rammes af kræft",
- "En overvægtig og inaktiv mand får et hjertestop og dør",
- "En familie dør pga. et voldsomt jordskælv",
- "En mand bliver hjemløs og må leve på gaden, fordi han drikker og bruger sine penge forkert"...

Nogle gange kan vi synes, at vi selv er skyld i den lykke og ulykke, der rammer os; at vi enten har fortjent ulykken, fordi vi har gjort noget rigtig dumt, eller vi har fortjent lykken, fordi vi har levet eller handlet særlig godt.

Jesus siger, at der ikke er nogen sammenhæng mellem menneskers handlinger, og hvordan det går dem. Mange mennesker rammes nemlig helt tilfældigt, som vi også så i øvelsen.

Når Jesus siger, vi skal omvende os, er det en omvendelse fra at tro, at der er sammenhæng mellem årsag og virkning i alle livets forhold. Guds rige er ikke = en

rational logik

Forslag til liturgi - [klik her](#)

Arbejdsmetode



Refleksion - samtale

Tekster



Luk 13,1-9